

Het land van nooit.

In het land
van alles behalve...

stuurt men mij
van hot naar her.

Ik stap vrolijk
op mijn fietsie,
óók al is de afstand
nóg zo ver!

“Hebt u een afspraak?”

“Wat is uw nummer?”

“We hebben een storing,
sinds een half jaar.”

“U moet wél
op tijd indienen en...

anders maakt u
maar bezwaar!”

“Heeft u een momentje?”

“U moet mijn collega hebben
en niet mij.”

“Het komt allemaal in orde...

Wellicht wordt U ooit weer blij!”

